

Nieuwsbrief november 2021



Initiatiefgroep 't Harde e.o.

Aanleiding

In het kerkverband van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt is al lange tijd een ontwikkeling gaande die moeite en zorgen geeft. Plaatselijk en landelijk. Het anders gaan lezen van de Bijbel, een nieuwe Schriftuitleg en het loslaten van de binding aan de belijdenis zijn achterliggende oorzaken. Ook de invloed van een veranderende samenleving, met daarin de positie van de individuele mondige mens, speelt een grote rol. Ook al staan ze op gespannen voet met wat de Here ons in zijn Woord leert, toch worden de gevolgen van deze ontwikkelingen, kerkelijk gelegaliseerd. Heel vaak nadat ze eerst zijn ingevoerd.

De besluitvorming van de GS van Meppel over het openstellen van de ambten voor vrouwen en de fusie met de NGK heeft gezorgd voor verwarring, verwijdering en tegenstellingen. De GS van Goes heeft het eendrachtig samenleven verder aangetast. Het is de overtuiging van de initiatiefgroep dat wie gehoorzaam aan het Woord van God, Christus wil blijven volgen een keuze moet maken.

Initiatiefgroep

Op 20 oktober 2021 hebben een aantal broeders en zusters uit 't Harde een initiatiefgroep opgericht met als doel vast te houden aan de gereformeerde prediking en het kerkelijk leven dat zich gebonden weet aan de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis.

De initiatiefgroep is zich er van bewust daarin geheel afhankelijk te zijn van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hij is het die Zijn kerk vergadert, beschermt en onderhoudt in de eenheid van het ware geloof. De deelnemers weten zich geroepen die eenheid te onderhouden in het gehoorzaam volgen van de Stem van de Goede Herder.

Activiteiten

De initiatiefgroep komt regelmatig bij elkaar om invulling te geven aan de doelstelling, te spreken over de kerkelijke ontwikkelingen en acties uit te zetten. Daarbij valt te denken aan het organiseren van informatie- en gespreksavonden, beleggen en invullen van samenkomsten en catechisatie. Maar ook wordt aandacht besteed aan kennismaken en elkaar bemoedigen en ondersteunen bij een geopende Bijbel.

Nieuwsbrief

Middels een nieuwsbrief wil de initiatiefgroep broeders en zusters in 't Harde en de omliggende plaatsen op de hoogte houden van de voortgang van haar activiteiten.

Wanneer u de nieuwsbrief wilt ontvangen, of wanneer u meer van de initiatiefgroep wilt weten of daar zelf aan zou willen deelnemen, kunt u dit doorgeven via het mailadres:

studiegroepmiddennederland@gmail.com of per telefoon 06 53 672 343.

De belijdenis vasthouden

In de kerk buigen we ons onder het gezag van Jezus Christus (art. 28 NGB). In de kerk komt Christus aan het woord en wordt Hij als Heer en Heiland erkent (art. 29 NGB). En dat zie je in de dagelijkse praktijk: samen leven als gelovigen in overeenstemming met het evangelie van Christus en één van geest samen strijden voor het geloof in het evangelie. (Filip. 1: 27)

In navolging van de Bijbel laat de belijdenis van de kerk daar geen misverstand over bestaan:

De kerk richt zich naar het zuivere Woord van God en verwerpt alles wat daarmee in strijd is. De kerk erkent Jezus Christus als het enige Hoofd. Ook over de Heilige Schrift is de kerk duidelijk in haar belijdenis. De Heilige Schrift bevat de wil van God volkomen en leert voldoende al wat de mens moet geloven om behouden te worden. Daarin heeft God uitvoerig beschreven op welke wijze wij Hem moeten dienen. Daarom is het de mensen, zelfs al waren het apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons reeds geleerd is door de Heilige Schrift; zelfs niet een engel uit de hemel. Het is verboden aan het Woord van God iets toe te voegen of daarvan af te doen. Wat in de Heilige Schrift geleerd wordt, is volmaakt en in alle opzichten volledig.

Staande in het ambt van alle gelovigen hebben we in de kerk hier steeds rekenschap van te geven.

Twee ‘opvattingen’

Het klinkt misschien mooi: de beide overtuigingen rond man, vrouw en ambt zijn tot stand gekomen door te luisteren naar de Schrift en door de Schrift voluit serieus te nemen als het Woord van God, daarom kunnen we ze naast elkaar laten staan. Maar is dat de taal van de Bijbel en de taal van de belijdenis? De afgevaardigden naar de synode luisteren naar de Schrift en nemen haar ook voluit serieus. Wie zal dat durven te ontkennen? Maar is dat waar we aan moeten toetsen of een uitspraak van een synode wel of niet in overeenstemming is met de Heilige Schrift? Het lijkt soms wel of het gaat om ‘opvattingen’ van mensen. Terwijl het in werkelijkheid gaat om wat de wil van God is in het vervullen van de ambten en om de onderscheiden plaats en taken van mannen en vrouwen in de kerk. Hoe de Schepper dat bedoeld heeft, hoe het door de mens geworden is en hoe het door het offer van Christus aan het kruis mag zijn. De Here is daar in zijn Woord volledig duidelijk over. In alle opzichten. Ook al begrijpen wij lang niet alles, het is volmaakt, zo spreekt de kerk in haar belijdenis het Woord van de Here na. Het is ook voldoende. De Here laat er geen misverstand over bestaan wie er in het regeerambt kunnen dienen en aangesteld worden. Ook over de plaats, positie en taak van de vrouw is de Bijbel duidelijk. In het Nieuwe testament wordt daarvoor meerdere keren terugverwezen naar de woorden in Genesis.

Constructie van mensen

De stelling van de GS Goes dat de Heilige Schrift ruimte biedt voor ‘beide opvattingen’ is een constructie van mensen. Het Woord van de Here is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Het Woord schijnt helder. Nergens leert de Bijbel ja en nee tegelijk. Ook al spreekt de Here Jezus in een gelijkenis: laat het koren en het onkruid samen op groeien, nergens komt hij met een evangelie dat in zichzelf verdeeld is. God zegt niet nee en ja tegelijk. Zo’n conclusie gaat in tegen het Woord van God en tegen de belijdenis van de kerk.

Informatiebijeenkomst

Op 29 september heeft ds. F.J. Bijzet voor en met ons gesproken en ons tot nadenken gezet. Zijn bijdrage droeg de titel: **“DE VERKEERDE WISSEL GENOMEN, EN NU?”**

In het kader van de gezamenlijke bezinning op de vraag wat ons te doen staat na de laatste GKv-synodebesluiten hoopt ds. H. Drost op 24 november naar 't Harde te komen. Hij zal een korte inleiding te houden, een toelichting geven, vragen beantwoorden en verder met ons spreken.

Zijn inleiding heeft als titel: **“HOE NU VERDER EN HOE KOMEN WE TOT VERANTWOORDE KEUZES?”**